

JAARVERSLAG 2012
AMNESTY INTERNATIONAL
VELP/ROZENDAAL
GROEP 245

Graag presenteren wij het jaarverslag 2012 van onze Amnesty-groep. We kijken terug op een jaar waarin er weer veel gebeurd is: vele succesvolle schrijfacties, veel gastlessen op scholen, de 4 mei- herdenkingen, de amnesty-stands in instellingen, de vele collectanten die zich beschikbaar stelden voor de straatcollecte. En niet te vergeten: altijd weer het podium dat ons geboden wordt in de regionale pers en kerkbladen. Zonder dit zouden wij niet de activiteiten kunnen ontplooien waarvan wij hieronder een korte impressie geven.

SCHRIJFACTIES

In 2012 hebben wij voor 16 verschillende acties in totaal **3591** handtekeningen ontvangen! Maandelijks hebben wij in 4 kerken van Rozendaal, Velp en Arnhem aandacht gevraagd voor door ons geselecteerde acties. Deze acties komen van de website van Amnesty Nederland. De handtekeningen ondersteunen een protestbrief aan de autoriteiten van het desbetreffende land. Voordat Amnesty aandacht vraagt voor een misstand, is de situatie uiteraard door plaatselijke waarnemers onderzocht.

In 2012 vroegen wij o.a. aandacht voor:

-De Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiabo die een gevangenisstraf van 11 jaar uitzit wegens 'het ondermijnen van het staatsgezag'. Toen bekend werd dat Liu Xiabo de Nobelprijs werd toegekend kreeg zijn vrouw de kunstenares Liu Xia, huisarrest opgelegd. Met schrijven verzochten we de Chinese autoriteiten Liu Xiabo onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en alle beperkingen op de vrijheid van Liu Xia op te heffen.

-Egypte. In het voorjaar voerde Amnesty actie voor een Egypte waarin burgers niet bang hoeven te zijn voor de overheid en worden beschermd door mensenrechten. Maar liefst 218 mensen plaatsten hun handtekening op de lijsten.

- Syrië. Met de oproep '*Stop het bloedvergieten in Syrië*' werden de Russische autoriteiten opgeroepen om de wapenleveranties aan Syrië te stoppen, er bij de Syrische autoriteiten op aan te dringen het buitensporige geweld in de woonwijken te beëindigen én om te stoppen met het martelen en mishandelen van gevangenen.

Ook werd gevraagd om humanitaire organisaties en internationale waarnemers toegang te verlenen tot alle delen van Syrië. Deze actie scoorde 302 handtekeningen!

-Misstanden in de leefsituatie van vrouwen in o.a. Zimbabwe en Egypte

-Israel / Palestina. Gevangenen die zonder proces of zonder aanklacht vast zitten, zoals de Palestijnse Ahmad Qatamesh die evenals tenminste 308 anderen in Israël in administratieve detentie zit. Onder hen 24 mensenrechtenactivisten en leden van het Palestijnse parlement. Administratieve detentie wordt meestal voor 6 maanden opgelegd, sommigen van hen zitten echter al 5 jaar vast.

-Wapenhandel. Oproepen aan alle regeringen - óók de Nederlandse - om de ongecontroleerde wapenhandel te stoppen.

-Eerlijke procesvoering. Er werden petitie gesteund om gevangenen een eerlijk proces te geven, zoals de Indonesische Zulfiqar Ali.

-Nasrin en Ales. In de maand december vroegen wij met een grote landelijke actie aandacht voor de situatie van de Iraanse Nasrin en de Russische Ales. Deze petitie werd door maar liefst 825 mensen ondertekend! Ook verstuurden wij vele actiekaarten.

Briefabonnement

Naast dit werk met handtekeningenlijsten zijn er 16 briefabonnees die trouw 10x per jaar twee brieven schrijven naar buitenlandse autoriteiten. Sinds september heeft dit briefabonnement tijdelijk stilgelegen maar het wordt in 2013 weer opgepakt.

Bibliotheek

Bijna maandelijks zijn wij aanwezig in de bibliotheek van Velp met een schrijfactie en met voorlichtings- en verkoopartikelen.

Digital Action File (DAF)

Vanuit onze groep werden ook campagnes ondersteund middels de DIGITAL ACTION FILE (DAF) van Amnesty voor gevangenen in de regio Eurazië.

- Dzmitry Kanavalau and Uladzslau Kavalyou, mensenrechtenactivisten in Belarus. Zij waren ter dood veroordeeld. Helaas zijn de vonnissen voltrokken in maart 2012.
- Ales Bialiatski in Wit-Rusland, oprichter van de mensenrechtenorganisatie Viasna.. Hij werd opgepakt en kreeg na een oneerlijk proces vierenhalf jaar gevangenisstraf wegens 'belastingontduiking'. Deze actie loopt (maart 2013) nog door. Ales Bialiatski heeft laten weten zich zeer gesteund te voelen door alle brieven en kaarten die hij mocht ontvangen.
- Nasrin Sotoudeh in Iran. In 2011 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens 'propaganda tegen de staat' en 'samenzwering tegen de nationale veiligheid'. Zij verdedigde minderjarigen in doodstrafzaken en tal van bekende mensenrechtenactivisten. Ook in de maandelijkse schrijfactie in de kerken en de bibliotheek werd haar zaak ondersteund.

Scholieren

Soms worden we aangesproken door scholieren die een spreekbeurt willen houden of een werkstuk willen maken over het werk van Amnesty. Zij zijn veelal door het scholenwerk geraakt door het werk van Amnesty. Wij verwijzen ze naar de website van Amnesty Nederland en wij voorzien hen van foldermateriaal.

SMS en e-mail.

Een groot aantal amnestyleden in Velp en Rozendaal doen mee aan de SMS of e-mail campagnes die door het landelijk bureau van Amnesty worden opgezet.

De schrijfgroep dankt eenieder voor de getoonde interesse en voor de bijdrage aan onze acties, elke handtekening is er één!

"Goed nieuws" resultaten n.a.v. schrijfacties in al die verschillende vormen vindt u op www.amnesty.nl (de button *Ons Werk*, rubriek *Onze Successen*).

DODENHERDENKING

Ieder jaar nemen wij als Amnesty-groep deel aan de dodenherdenking in Velp en Rozendaal. Van te voren wordt op de basisscholen een gedichtenwedstrijd georganiseerd. De twee winnende gedichten worden door de kinderen voorgedragen tijdens de herdenkingen op 4 mei. Daarna leggen ze samen met Amnesty bloemen bij het monument in het villapark in Velp en op de begraafplaats in Rozendaal.

COLLECTE

Van 12 tot en met 18 februari 2012 werd voor de 10e keer de landelijke collecte voor Amnesty gehouden. 53 collectanten trotseerden wind en regen en haalden in Velp en Rozendaal een totaalbedrag van € 5010,- op. (€ 876,8 in Rozendaal en € 4133,33 in Velp.) *Daarmee heeft Amnesty zijn gezicht weer overal in onze dorpen laten zien en haalden de collectanten een mooi bedrag op voor een organisatie die geen subsidies van overheid of*

politiek mag aannemen en het dus moet hebben van vrijwillige giften zoals deze collecte. Met dank aan de collectanten en de gulle gevers!

SCHOLENWERK

Gedurende het jaar 2012 zijn er lessen verzorgd bij de vele scholen in Velp, Rozendaal en ook in Dieren.

Basisscholen:

Er werden op 8 basisscholen gastlessen verzorgd in de bovenbouw. Het betrof de Pr. Bernhardschool, Kameleon, Kleurenrijk, Roncalli, Fredericus, Arnhorst, Daalhuizen en Dorpsschool Rozendaal.

De leerlingen van deze scholen konden aansluitend meedoen aan de gedichtenwedstrijd. De winnende gedichten zijn tijdens de 4 mei herdenking in Velp en Rozendaal voorgedragen. (zie onder)

Voortgezet onderwijs:

- A 12, 3 lessen aan verschillende groepen.
- HBO-opleiding Tropische Bosbouw Larenstein te Velp, 1 les.
- Het Rhedens 5 lessen ,
- VMBO te Dieren, 3 lessen in het kader van een themaweek over mensenrechten

In totaal bereikten we in 12 lessen in het voortgezet onderwijs 310 leerlingen

Ook is in 2012 contact gezocht met de MBO - opleiding Helicon te Velp Dit heeft in het verslagjaar nog niet geleid tot het geven van lessen.

STAND OP ZOMERFAIR & KERSTMARKT

Gewoontegetrouw stonden we weer met amnestieartikelen op de zomerfair in de tuin van de kerk van Rozendaal. In bar slecht weer verzamelden we handtekeningen in het kader van de campagne *stop de ongecontroleerde wapenhandel* .

Voorts mochten we samen met Unicef een stand inrichten in Nieuw Schoonoord en stonden we met een stand op de kerstmarkt in de Ulenpas. Bij beide gelegenheden verzamelden we handtekeningen onder een amnesty-petitie.

FINANCIËN

Zonder donaties zou de werkgroep het werk voor Amnesty niet kunnen uitvoeren.

Een vast aantal donateurs steunde ook nu weer ons werk, evenals een aantal particulieren die bij bijzondere gelegenheden ook Amnesty willen steunen.

Bij onze schrijfbijeenkomsten worden Amnesty artikelen verkocht en vragen wij een kleine bijdrage voor de portokosten voor het verzenden van de brieven. Een creatief lid van de werkgroep maakt met foto's, die zij in 20 jaar tijdens haar vele verre reizen maakte, prachtige kaarten die voor een klein bedrag worden verkocht. De opbrengst is voor de werkgroep.

Aan allen veel dank! Een extra dank aan de Rotary Rozendaal voor hun gift!

Het is verheugend te zien hoeveel mensen het werk van Amnesty belangrijk vinden en dit ook financieel willen steunen. Hierdoor was het ook in 2012 mogelijk om een bedrag van € 500,00 over te maken aan het landelijk secretariaat van Amnesty.

TOT SLOT

Gesteund door zo velen blijven wij ons inzetten voor de zaak van de mensenrechten. We zien in 2013 uit naar een nieuwe voorzitter. En we zouden graag in december weer Amnesty-kaarsjes aanreiken aan de restaurants in ons werkgebied. Ook u /jij bent van harte welkom om mee te helpen in dit werk van Amnesty. Wilt u/jij een keer vrijblijvend komen praten?

Neem dan met ons contact op: info@velp.rozendaal.amnesty.nl of bel 026-3620443

Oorlog

Je zit in een donker hoekje
Te schuilen voor de bommen.
Je hoort mensen huilen, schreeuwen en gillen,
Je denkt waarom, waarom moet er nou
oorlog zijn.
Het antwoord weet je niet.
Alles is kapot of stuk.
Je denkt eraan als je er niet meer bent
Of aan de vrijheid dan kan je doen wat je wilt doen.
Alles gaat door je heen.
Je weet niet waar je aan moet denken.
Weer hoor je een knal.
Je schuift steeds verder in het donkere hoekje.
Je hoopt dat er nog vrijheid komt, na deze verschrikkelijke tijd.
(Gedicht van Carlijn Bruijn van de Dorpsschool in Rozendaal)

De wereld is een vreemd bestaan!

De wereld is een vreemd bestaan,
Hoe is het toch gegaan?

Met een onschuldig geloof in het begin
Eindig je zo de gevangenis in.

Of omdat je lijkend op iemand bent,
Wordt je mishandeld terwijl hij je geen eens kent.

Veel mensen worden helemaal onderdrukt
En hopen dat ze weg kunnen met de eerste vlucht

Wat is voor jou de maat?
Kun je 's avonds nog veilig over straat?

Wat is voor jou de grens?
Een veilig leven voor ieder dier of mens.

Wij zijn aan vrijheid gewend,
Maar voor sommige mensen is het totaal onbekend.

Er komt er nog wel een dag
Dat iedereen vrij is als het aan mij lag.
(Gedicht van Megan Limpers van basisschool Het Kleurenrijk in Velp)